



Identiteit

Stichting Jongerenpastoraat Nederland

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (Psalm 34:9)



Identiteit

Stichting Jongerenpastoraat Nederland

Voorwoord

Bij Hem kun je altijd terecht:

*Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.* (Psalm 34:9)

Stichting Jongerenpastoraat Nederland is een christelijke stichting wat haar fundamenten vindt in de Bijbel. We hebben ten doel om jonge mensen te ondersteunen op momenten dat ze even niet verder kunnen. Zoals we hierboven in deze Bijbeltekst lezen kunnen we schuilen bij de HEER. God is voor ons als een liefdevolle Vader, we kunnen altijd bij Hem terecht juist wanneer wij het moeilijk hebben.



Inleiding

In dit document leest u over de identiteit van Stichting Jongerenpastoraat Nederland. Hierin worden de grondslag en missie van de stichting beschreven en nader toegelicht.

Grondslag & missie

Stichting Jongerenpastoraat Nederland is oecumenisch en biedt haar diensten aan iedereen met een (hulp)vraag. In de hulp die aangeboden wordt zal altijd worden uitgegaan van de levensbeschouwing van de hulpbehoevende. De stichting ziet de Bijbel als basis en als geïnspireerde Woord van God. Zij beschouwt zowel de Apostolische Geloofsbelijdenis als de belijdenis van Nicea-Constantinopel als een samenvatting van het christelijk geloof.

Er wordt daarom verwacht dat medewerkers, bestuurders en toezichthouders op deze grondslag hun leven bouwen en dit identiteitsdocument onderschrijven.

De missie van stichting Jongerenpastoraat Nederland is kort samengevat in de tekst zoals wij deze in Psalm 34:9 vinden: *“proef, en geniet van de goedheid van HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt”*.

Hiermee wordt bedoeld dat wij geloven in Jezus Christus en dat wij in dit geloof anderen door ons werk bij Hem willen brengen. Jezus zegt ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:35). In ons werk mogen wij dit brood uitdelen aan alle mensen. Ook voor hen die het op dit moment moeilijk hebben is er een plek waar zij tot rust mogen komen en misschien zelfs mogen genieten.



Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze
Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verreezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden
en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

weg in het navolgen van Jezus.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat er maar één God is, die de Schepper is van alle dingen, die eeuwig bestaat en Zich openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. God is het begin van alles en daarom mogen wij ook in ons werk op Hem richten. Genieten van alles wat hij ons iedere dag geeft. Zijn liefde aan de mensen om ons heen doorgeven.

Wij geloven dat de Zoon van God, Jezus Christus is, hij is in zijn godheid gelijk aan God de Vader, maar ook volledig mens is geworden door de geboorte uit de maagd Maria, hij heeft zondeloos geleefd en vele wonderen verricht. God heeft door het sturen van Zijn Zoon een weg voor ons geopend. In Jezus zien wij dat God ons liefheeft en daarvanuit mogen wij Hem navolgen in een leven in een leven waarin wij de ander zien, erkennen en liefhebben.

Wij geloven dat de Heilige Geest de wedergeboorte bewerkt, direct wanneer de mens Jezus aanneemt als persoonlijke verlosser. Deze wedergeboren mens word hierdoor deelachtig aan het eeuwig leven. Deze Heilige Geest wijst de ons de